

## DE KLEINE TROMMELJONGEN

Een heel bekend kerstliedje gaat over een kleine trommeljongen. Misschien ken je het wel. Het begint zo: 'Ik ga naar Bethlehem param pampam pam'. In Amerika kent bijna iedereen het verhaaltje van de kleine trommeljongen.



Zo'n 2000 jaar geleden leefde vlak bij de stad Bethlehem een kleine jongen van wie de familie heel arm was. Speelgoed had hij niet, maar toch had hij één ding waardoor hij toch gelukkig was. Hij had een trommel. Zijn opa had hem die trommel eens gegeven. Toen de kleine jongen oud genoeg was leerde zijn vader hem param pampam spelen op de trommel. De kleine jongen speelde dit zo vaak dat hij er heel goed in werd. De mensen in het dorp noemden hem dan ook al gauw "de kleine trommeljongen".

In dezelfde tijd moesten Jozef en Maria, die een kindje zou krijgen, op reis. Ze moesten naar Bethlehem. Daar was het zo druk dat ze geen plaats konden vinden om te slapen. Ze werden door een herbergier naar een kleine stal gestuurd. Jozef en Maria waren zo moe dat ze blij waren dat ze op wat stro in de stal konden gaan liggen. Die nacht werd Jezus geboren en Maria legde hem voorzichtig in een kribbe die gevuld was met stro.

Buiten op het veld waren de herders. Het was een donkere nacht. Maar opeens..... er was een helder licht en daarin verscheen een engel die tot de verbaasde herders zei: "Wees maar niet bang . Ik kom jullie een boodschap brengen van God. Jullie zullen allemaal erg blij zijn. In Bethlehem is een bijzonder Kindje geboren dat alle mensen gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken."

De herders deden wat de engel hun had gezegd. Na even zoeken vonden ze Jezus en ze vertelden het grote nieuws aan iedereen die ze tegenkwamen.

Ook de kleine trommeljongen hoorde van Jezus. Hij wou ook wel graag naar het Kindje kijken, maar hij vond het zo erg dat hij niks had om te geven.

Die nacht zag hij een heldere ster schijnen. Even later kwamen er 3 vreemde mannen op kamelen door de straat. Het waren koningen. Zouden zij ook naar Jezus gaan kijken? De kleine trommeljongen besloot hen te volgen. Hij hoorde de 3 mannen praten over een ster die ze al van heel ver waren gevolgd en nu scheen hij boven een stal. De 3 koningen gingen de stal binnen en toen ze Jezus zagen bogen ze voor hem en gaven hem hun mooie geschenken.

De kleine trommeljongen zag het allemaal gebeuren. "Wat kan ik doen?", dacht hij, "ik heb niks om te geven." Verdrietig liep hij terug naar huis. Toen dacht hij opeens aan zijn trommel. Plotseling wist hij wat hij de kleine Jezus kon geven. Hij zou voor Hem op de trommel spelen. Hij ging terug en toen hij de stal weer zag begon hij zacht te spelen en te zingen:

"Ik ga naar Bethlehem param pampam pampan  
En sla mijn trom voor Hem param pampam

*stefdehaan@gmail.com*